

GOTLAND & Visby.

6 DAGES busrejse til Visby og Gotland.

AFREJSE fra Nordjylland onsdag den 25. september 2024 kl. 7.00.



Ringmuren i Visby

SÅDAN BLIVER TUREN – udsendt onsdag den 4.9.2024.

ONSDAG 25.9. Opsamling begynder i Aalborg kl. 7.00. Vi kører ad motorvejen fra Aalborg og ned igennem Jylland, hen over Fyn og Sjælland til Øresundsbroen og ind i Sverige.

Se mere om de forskellige opsamlingssteder i medsendte bus-info.

I Støvring er påstigning ved Uno-X tanken. Langtids-parkering er mulig bag ved Super Brugsen.

Vi skal være på havnen i Oskarshamn senest kl. 20.00 og sejle med færgen til Visby kl. 21.00. Sejltiden er cirka 3 timer, og det betyder, at vi først er i havn på Gotland omkring midnat.

For at komme med ombord på færgen til Gotland skal vi alle have billedlegitimation med, og her er vores danske pas det optimale.

Med udsigten til en lang dag er det værd at nævne, at der undervejs bliver serveret en let frokost med tilhørende drikkevarer, middag (husmandskost) ombord på færgen. Begge dele er inkluderet i rejsens pris. Endvidere er der kaffe i bussen over hele dagen, og af hensyn til sundheden har vi også lidt frugt med på turen.

Vi forventer at være indkvarteret på Tofta Strandpensionat inden kl. 01.00. Pensionatets adresse er Solbackvägen 19, 622 66 Gotlands Tofta. Telefon +46 (0)498 297 060.



Tofta Strandpensionat

Strandpensionatet er ikke som et traditionelt hotel, men vi bor i et skønt område med havet og stranden lige ved døren. Alle værelser er beliggende i fritliggende etplans huse. Værelserne er forskellige både i størrelse og indretning, men har eget bad/WC og tilmed gode senge. Receptionen, restauranten og en minikiosk er beliggende i pensionatets hovedbygning.

TORSDAG 26.9. Oven på gårsdagens lange rejse mødes vi ved morgenbordet omkring kl. 8.30. Kl. 10.00 begynder vi vores oplevelser på Gotland med et besøg i byen Hemse, hvor vi har 2-3 besøgsaftaler, som alle har med får at gøre (vi opdeles i 2-3 grupper).

Næste stop på turen er ved Grötlingbo kirke, hvor den danske kunstmaler Asger Jorn ligger begravet. Dagens bus-frokost bliver formentlig serveret ved Grötlingbo kirke.

Herefter kører vi videre sydpå ned forbi den lille havneby Burgsvik med bare 2-300 indbyggere. Og herfra videre ad den særdeles smukke kystvej, som bringer os det sidste stykke ned til Hoburgsgubben. Gubben er en af øens kendte rauker, som i profil tydeligt kan ses som den gamle trolde som skuer ud over havet ved øens sydspids.

Efter en dejlig dag fyldt op med dagens mange indtryk er vi sidst på eftermiddagen tilbage på strandpensionen, men for de mest fårenørdede, som endnu har energien og interessen i behold, har vi en aftale om at besøge Fättings Lammgård lidt syd for vores pensionat – en rask gåtur samler god appetit til aftensmaden.

FREDAG 27.9. Efter endnu en god nats søvn og veloverstået morgenbord kører vi med lokal guide nordpå til den spændende lille ø Fårø, som har Gotlands mest gølle, nøgne og barske natur.

Vi besøger Fårø kirke, hvor Ingmar Bergman ligger begravet. Herfra videre til den lille fiskerby Helgumannen og videre til naturreservatet ved Digerhuvud og raukerne ved Langhammer.



Rauker-området ved Langhammars er nok Gotlands mest kendte og smukkeste. De omkring 50 små og store stenstøtter, hvoraf de største er op til 8 meter høje, er et populært mål for turister, som vil kravle, klatre, lave selfies og så meget andet, og måske endda give det en tanke, at disse enorme "kæmper" formet igennem millioner af år, en dag vil falde og blive til sand.

Dagens frokost med tilhørende drikkevarer bliver serveret ved bussen

Fårö har meget at byde på, men vi har kun fredagens lyse timer til rådighed, og på vejen hjem mod vores pensionat i Tofta stopper vi ved *Graute Gård* beliggende øst for Visby.

På gården møder vi Jenny & Kjell Nilsson, som begge er stærkt engageret i deres egen fåreavl samt i foreningsarbejde i sammenslutningen *Skinnriket Gotland*. Kjell Nilsson er en god fortæller og stolt af sit erhverv, og vil gerne vise sin besætning frem for rejsegruppens fårenørder.

For de knap så nørdede i rejsegruppen er det alternative tilbud, at vi kører ind til Visby til haven DBW.s Botaniske Have i Visby. DBW er forkortelsen for *De Badende Wenner*. En forening stiftet i juli måned 1814 af 12 unge mænd, som hver tirsdag mødtes til svømning og udendørs aktiviteter. I 1855 blev haven etableret med det ønske, at den opvoksende generation skulle have et levende kendskab til naturen. Og siden da har den smukke have været et populært sted i byen.

Sidst på eftermiddagen er vi alle forsamlede i bussen ved Graute Gård og herfra kører vi tilbage til pensionatet i Tofta, hvor aftensmaden venter os.

LØRDAG 28.9. Efter morgenmaden mødes vi alle ved bussen og kører samlet til byen Sjonhem, hvor fåreavler-gruppen forlader os for at deltage i den årlige vædderauktion.

Den anden gruppe fortsætter til Visby til oplevelser på egen hånd – Det er lørdag, butikkerne har åben og der er 3-4 timer til rådighed – herunder også tid til at nyde en frokost på egen hånd.

Omkring kl. 14.00 (nærmere aftales) mødes vi igen ved bussen i Visby, kører tilbage til Sjonhem og henter fåreavlergruppen, og sammen kører vi til Roma Kungsgård, som ligger kun cirka 10 km fra Sjonhem.

Roma Kungsgård er et kulturhistorisk mødested, hvor man i dag kan købe gotlandsk kunsthåndværk og design. Roma Glasværk har udstillinger og salg, og som noget nyt har Galleri Apoteket fundet lokaler på stedet.

I gammel tid (1000 år eller mere) var det her man mødtes i Gutnish Altinget. Folk kom fra hele øen, mødtes og skiltes, afgjorde tvister, solgte og købte. Og i 1164 blev der grundlagt et kloster på stedet – cisterciensermunkene fra Småland stod for byggeriet, og i dag kan vi se ruinerne af en romansk kirke fra det 13. århundrede.

Sidst på eftermiddagen kører vi samlet til pensionatet i Tofta, spiser vores aftensmad og finder måske en mulighed for at markere vores sidste aften på øen Gotland.

SØNDAG 29.9. siger vi farvel til TOFTA Strandpensionat, pakker vores bus og kører ind til oplevelser i Visby, hvor vores guide venter os og viser byen frem: Ringmuren, domkirken, Gotlands museum, Almedalen og sikkert meget mere.



Efter 3-4 timer sammen med guiden siger vi farvel og tak for hjælpen, og efterfølgende kan vi opleve byen på egen hånd – herunder eventuelt også finde en cafe eller restaurant, hvor dagens frokost kan nydes.

Sidst på eftermiddagen (nærmere aftales) mødes vi ved bussen, og sammen kører vi til Gotlandsfærgen, som omkring kl. 18.00 sejler os til Oskarshamn – ankomst cirka kl. 21.30. Undervejs er der reserveret aftensmad (husmandskost) til os alle på skibet.

Fra Oskarshamn er der kun cirka 1 times kørsel til Kalmar og Hotel Scandic, hvor vi overnatter.

MANDAG 30.9. Efter morgenmad på hotellet pakker vi bussen og kører hjem til Danmark. Vi er ved Øresundsbroen omkring kl. 13.00, ved Storebæltsbroen omkring kl. 15.00 og Lillebæltsbroen omkring kl. 16.00.

Også i dag serveres dagens frokost med tilhørende drikkevarer ved bussen.

Bemærk venligst at eventuelle entreer på turen vil blive betalt samlet som udlæg – og senere på vejen hjem blive afregnet i danske kroner (ikke MobilPay). (Entreer pr. person 2-300 kr.)

Bemærk også, at en lommelygte vil være en god ide til de mørke aftener ved stranden og vandet.

Eventuelle spørgsmål til turen besvares gerne på telefon 6049 1651.

Med venlig hilsen og god tur!

JUST – telefon 6049 1651.